

DE FAMILIE DE KEYSER IN RUMST IN DE NEGENTIENDE EN TWINTIGSTE EEUW

Deze familiegeschiedenis wordt verteld door Frans De Keyser, werkend lid van Rumesta. Ze geeft ons een inkijk in het dagelijks leven van 3 generaties land- en tuinbouwers uit de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.

Mijn oudst gekende voorouders "De Keyser" zijn terug te vinden in de gemeente Hombeek. Daarna is de familie uitgeweken naar Boortmeerbeek en belandde ten slotte in Rumst .

Het was op 17 april 1845 dat Frans Jozef De Keyser een boerderij met land kocht in Rumst van de weduwe Van der Veken en haar kinderen. Hij huwde te Rumst op 6 februari 1845 met Anna Maria Van Es. Frans overleed er op 21 augustus 1871 en zijn weduwe overleed eveneens te Rumst, op 2 januari 1879. Frans Jozef en Anna Maria waren mijn overgrootouders.

Mijn grootvader Filip Frans De Keyser werd geboren te Rumst op 9 december 1849. Hij huwde er op 22 november 1887 met Elisabeth Huygelen, geboren in Rumst op 27 mei 1851. Elisabeth overleed tijdens WO I op 3 oktober 1916 in Rumst. Filip Frans overleed er eveneens, op 28 februari 1932.

Mijn grootouders baatten de ouderlijke boerderij uit gelegen op de Lazernij in Rumst, aan de Mechelsesteenweg. Ze stond bekend onder de naam "Auberge Luxembourg", omdat er ook een herberg aan verbonden was. Boerderij, schuur en herberg zijn al vele jaren geleden afgebroken. Interessant om te vermelden is dat er ten tijde van mijn overgrootouders naast het gebouw een bareel was waarmee men de rijweg kon afsluiten. Dit idee was door de familie meegebracht uit Boortmeerbeek, waar datzelfde gebruik ook bestond. Men kon zo het passerend vrachtvervoer van toen tot laten betalen. Het betrof vooral houten vier- en tweewielers, beladen met hooi, stro, groenten, enz., bestemd voor Antwerpen. Voor de uitbating van deze tolbareel moest de familie een jaarlijkse taks betalen in Antwerpen. Deze tol werd het laatst geïnd in 1861, daarna verdween dit gebruik.



De taks door de familie De Keyser betaald in 1849

Mijn grootvader "verhuurde" ook een trekpaard, dat samen met het paard van voorbijkomende wagens, de vracht tot boven aan de Vosberg moest trekken, want met het paard van de wagen alleen lukte dat meestal niet. Zodra men boven was kwam mijn grootvader of een knecht het paard halen om weer een volgende wagen te helpen. Deze taak werd later ook nog door mijn vader uitgevoerd.

Het bedrijf van mijn grootouders was zeker een goed lopende zaak, want behalve de inkomsten van het voorspannen van een paard en de uitbating van de herberg was er ook een handel in aardappelen, boter en eieren. Vanaf 1900 reed er een tram op de Lazernij en daarmee werden op zaterdag en zondag bestelde goederen in Mechelen geleverd, zoals op enkele nog bewaarde postkaarten te lezen is.



Een kaart uit 1912 afkomstig uit Mechelen en gericht aan grootvader Frans waarbij 10 pond boter wordt besteld

En natuurlijk ging ook het familiale leven zijn gang en er werden 3 kinderen geboren: Maria Angeline, Philomena en Corneel Frans.

Deze laatste was mijn vader en hij werd geboren op 15 mei 1892.

Mijn vader was de enige jongen en hij was dus voorbestemd om zijn vader in de zaak op te volgen. Toch heeft hij de kans gekregen om te studeren en wel in het Scheppersinstituut aan de Melaan in Mechelen.



De nieuwjaarsbrieven van 1906 van mijn vader, voor de ouders uitsluitend in het Frans, voor andere familieleden was er ook een Nederlandstalige versie

Hij leerde er ook de Franse taal, wat hem later zeker heeft geholpen om te overleven als soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog. In de school verbleef hij in het internaat maar uit de postkaarten die hij naar huis stuurde bleek soms toch dat hij het verblijf daar niet altijd even plezierig vond. Na zijn schooltijd werkte hij mee op de hoeve, wat zeer normaal was, omdat hij de enige zoon was. Enkele jaren later, in 1912, werd hij opgeroepen om zijn legerdienst te vervullen en kort daarna kwam de oorlog, die hij volledig heeft meegemaakt. Hij werd gewond, herstelde, werd door gas getroffen, moest vele ontberingen doorstaan maar is uiteindelijk toch heelhuids teruggekeerd.

Pas vele jaren later leerde hij zijn vrouw, Angeline Van Loock, kennen. Zij werd in Mechelen geboren op 25 maart 1899 als dochter van Petrus en van Constance Crauwels. Frans Corneel en Angeline huwden te Mechelen op 7 oktober 1935. Hij was toen al 43 jaar oud, zij 36 jaar. Ze zijn toen samen in de landbouw en de groenteteelt gaan werken aan de Mechelsesteenweg in Rumst. En na drie jaar werd de schrijver van dit artikel geboren, zodat u nu deze korte familiegeschiedenis kan lezen.

Frans De Keyser